



ABİDİN PAK- PAKMAYA ANADOLU LİSESİ

Cilt 1, Sayı 2

09/05/2018

Okul Bülteni

BÜLTENİMİZİN İKİNCİ SAYISIYLA YİNE BERABERİZ



Merhaba saygı değer gönül dostları,
Yeni bir okul bültenimizle yine sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz.

Aralık ayında çıkardığımız ilk bültenimizin ardından öğrenci ve öğretmenlerimizle dönem boyunca yaptığımız çalışmaların aslında bir özeti olan bültenimize misafirimiz olarak hoş

geldiniz.

Dönem boyunca büyük özverilerle çalışan, çabalayan emek sarf eden tüm öğretmen ve öğrencilerimizi takdirle ve minnetle yad ediyorum. Bültenimize katkı sağlayan herkese okulum adına teşekkür ediyorum.

Bu bültenimizde de yine öğretmen ve öğrencilerimizin dönem boyunca yaptıkları çalışmalarını, yazılarını ve şiirlerini bulacaksınız. Okul içinde ve okul dışında yapılan tüm etkinlikleri burada imkanlarımız ölçüsünde sizlerin beğenilerine sunmaya çalışacağız.

Her şey emekle güzelleşir. Emeksiz hiçbir şey vücuda gelmez. Ülkemiz için insanlarımız için emek sarf eden herkese selam olsun.

NEVRUZ BAYRAMI İLÇE PROGRAMI OKULUMUZDA YAPILDI



21 Mart Nevruz Bayramı İlçe Kaymakamımız Sayın Ali SIRMALI ve İlçe Protokolünün katılımıyla okulumuzda coşkuyla kutlandı.

Bu sayıda:

- *NEVRUZ BAYRAMI İLÇE PROGRAMI OKULUMUZDA YAPILDI 2
- *ÖZEL ÇOCUKLARLA EBRU ETKİNLİĞİ
- *TOHUMDAN FİDANA 3
- *OKULUMUZDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI
- *FAİLİ MEÇHUL ÇİĞLİK
- *ASLINDA
- *DOSTLUK ÜZERİNE 4
- *BALIK BİLMEZSE HÂLIK BİLİR
- *GERÇEK KAHRAMAN 5
- *MÜNAZARA YARIŞMASINI OKULUMUZ KAZANDI 6
- *BEN ÇANAKKALE'YİM 7
- *HIZIR'IN GÖZ YAŞLARI
- *BİR ÇOCUK YÜREĞİ



Bugün bayram
Bugün Nevruz
Dargınlar Barışa!
Ayrılar kavuşa,

NEVRUZ BAYRAMI İLÇE PROGRAMI OKULUMUZDA YAPILDI (Haberin devamı)

Tam bir bayram havası içinde geçen kutlamalarda, Nevruz ateşi yakıldı, demir dövüldü, oyunlar oynandı ve gösteriler yapıldı.



ÖZEL ÇOCUKLARLA EBRU ETKİNLİĞİ

BENGİ Projesi Sosyal-Kültürel-Sanatsal Etkinlikler-Değerlerimiz "Yardımlaşma" teması kapsamında öğrencilerimiz Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Serpil OCAKLI rehberliğinde Edremit Hamiyet-Feridun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezinde dünyanın en güzel ve en özel çocuklarıyla ebru etkinliği gerçekleştirdi.



TOHUMDAN FİDANA

Okulumuz Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri Edebiyat öğretmenimiz Pelin Korkut rehberliğinde; "Tohum" adlı oyunlarını sergilemeden önce okulumuzun bahçesine çiçek diktiler.



Her tohum iyi bakıldığında mutlak fidana dönüşür.

OKULUMUZDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

BENGİ Projesi sosyal-kültürel etkinlikler ve okul-toplum işbirliği çerçevesinde okulumuzda öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin katıldığı 8 Mart Dünya kadınlar günü etkinliği düzenlendi.



Kadınlar çiçektir.
Çiçekler su ister,
ilgi ister.

FAİLİ MEÇHUL ÇİĞLİK

Uyuya kalsam bir ağacın gölgesinde.
Gözlerimi kapatsam,
Ve bir daha hiç açmasam.
Kim endişelenir,
Hangi ağacın gölgesine karıştım diye.

Su alan bir kayıkla açılısam denize.
Saplanıp kalsam suyun dibine,
Hangi göz arar, hangi el tutar beni?
Hangi nefes yeniden hayat verir, umut olur bana?

Penceresiz bir odaya kapatsam kendimi.
Gözyaşlarım mürekkeğim olsa,
Duvarlara yazsam yaşadıklarımı,
Yaşattıklarımı,
İçime attıklarımı...
Bir ipin ucunda beni bulduklarında,
Kim okur duvara kazıdıklarımı?

Boşlukla dolsa zihnim,
Ruhum yanıp kül olsa.
Geçen her gün biraz daha kanasa kalbim,
Gelip kim sarar yaralarımı?
Kim kaldırıır düştüğüm yerden beni?
Kim yeniden fısıldar hayatı?



ASLINDA

Burada olacağımı bilemezdim.
Burada olmasaydım bile,
Göremezdin hatta sevemezdim.
Aslında sen hep benim karşımdaydın.
Ben fark etmedim.
Belki istemedim bile.
Ama bunu gerçekte istemedim.
Rüyalarımda, hayallerimde vardın hep.

Pembe rüyalar görmüşüm ben.
Karaları hiç hayal edememişim.
Aslında fark edememişim.
Kalbim ağlıyormuş benim.
Biliyor musun?
Her gün yavaş yavaş tüketiyormuşum.
En sonunda ölürsem eğer,
Sensizlikten ölecekmışim.



DOSTLUK ÜZERİNE

Nedir dost? Sıkılınca yanında zaman geçirdiğiniz biri mi? Yoksa sevinçlerinizi paylaştığınız sırdaşınız mı? Ya da her türlü kaprisinize boyun eğen bir köle mi?



Dosta güvenmek...

Bence bunlar ve dahası olan her şeydir dost. Siz gülünce gülen kişidir dost, siz ağlayınca ağlayan. Her zor ve mutlu anınızda yanınızda olan da o dur, her başınız dara düştüğünde aradığınız da. Bıkılmaz usanmaz sizden, gocunmaz birlikteliğinizden. Gün olur güler, gün olur ağlarsınız beraber.

Yalnız değilsinizdir eğer varsa bir dostunuz. Onsuz geçmez hiçbir şey, beraber paylaşırsınız tüm hayatı, kah iyi, kah kötü.

Sadece insan da değildir dost diye bağrınıza bastığınız. Bazen bir bitki olur, bazen bir kuş, bir köpek, bir kuzu. Yeter ki sizinle ve karşılıksız olsun sevgisi.

Karşılık demişken, menfaat beklemez dost dediğimiz varlık. Çıkar-sız sever, sevgisi menfaat içermez. Menfaat içerse zaten dost olmaz, olmaz.

Sadece dost da değildir adı, bazen yaren olur bazen yar deriz kendisine. İçten söyleriz hem de bu sözcükleri. Boşta duran sözlerden değildir karşılığı. Sadakattir, sabırdır, sevgidir bu sözcüklerin karşılığı.

Aşık Veysel ne de güzel tanımlamış dostunu;

“Dost dost diye nicesine sarıldım.

Benim sadık yarım kara topraktır.

Beyhude dolandım, boşa yoruldum.

Benim sadık yarım kara topraktır.”

Şimdi diyeceksiniz ki topraktan dost olur mu diye. Evet olur. Her şeyden olur dost, yeter ki sizi anlayıp dinleyebilsin. Aşık Veysel’i de en iyi kara toprak dinlemiş ve anlamış. Kaldı ki zaten hepimiz için de en birincil dost o değil midir? Karşılıksız sever bizi, verdiği tüm nimetleri karşılıksız sunar bizlere. En sonunda da bizi kendi bağrında sarıp sarmalamaz mı? Tıpkı bir ana kucağı gibi...

Dost dediğin seni anlamalı kardeşim, seni umarsızca, çıkarsızca sevmeli. Sevmiyorsa zaten dostun değildir ki. İster canlı, ister cansız sıcaklığını hissettiğiniz her şeydir dostunuz. Dostsuz kalmamanız dileğiyle...

BALIK BİLMEZSE HÂLIK BİLİR



Sen yeter ki iyilik

yap. O yerini zaten

bulur.

Bana zül gelmez mazluma verdiğim değer
Mazlum kıymet bilense eğer.
Adam, bilmese de ne olacak sanki
Balığa değil, Hâlık’adır yapılanlar meğer.

Varsa yedir, içir, giydir gitmez emekler boşa
Nankörlük varsa içinde, ancak gitmez hoşça
Ver desteğini ki, millet kalkınmada coşa
Balığa değil, Hâlık’adır yapılanlar meğer.

Kime kaldı ki dünyanın bin bir malı
İster afilli giyin, istersen yamalı
Aynı kapıdan geçecektir beyiyle hamalı
Balığa değil, Hâlık’adır yapılanlar meğer.

Sen sen ol görme kimseyi hâkir
İster zengin olsun, isterse fakîr
Gönülden söyler tüm esmayı zâkir
Balığa değil, Hâlık’adır yapılanlar meğer.

GERÇEK KAHRAMAN

Küçük, küçücük bir Anadolu kasabası. Kel tepelerden patika yollardan gide- rek, toz bulutlarının arasında tepenin en zirvesine ulaşabilirsiniz bu kasabaya gitmek için. Yolculuk boyunca bildiğiniz tüm duaları etmeniz gerekir, lakin yılan gibi kıvrıla kıvrıla giden yolların alt kısımları sonsuzluk hissi veren uçurumlarla doludur. Niha- yet kasabaya vardığınızda bir dere kenarına kurulu şirin evleri ve kel tepelere inat yetişmiş ağaçları görürsünüz.

Hasan bu kasabada işçi bir ailenin çocuğu olarak bir yaz günü dünyaya gözünü açtı. Kasaba genelde gurbetçilerden oluşuyordu. Neden oluşmasın ki. Ne ekilebilir bir arazileri, ne çalışabilecekleri bir fabrika vardı kasabalarında. Bu sebeple kasaba- nın yarısından çoğu başka şehirlere göç etmişti. Sadece yaz aylarında kasabalarına geri döner, tatillerinin bu baba ocağında geçirirlerdi.

Hasan ve ailesi de yaz tatillerinde kasabalarına gelen ailelerden biriydi. Ha- san'ın daha küçücük yaşta tek ideali vardı, okuyup doktor olmak. Bu hayal bile onu mutlu etmeye yetiyor- du. Çünkü kasabada hiç kimse o güne kadar üniversite okumamış ve hiç kimse memur olamamıştı.

Yıllar yılları kovaladı, zor olsa da Hasan liseyi bitirip üniversiteye hazırlanmaya başladı. Başladı başlamaya da okuma uğruna çektiği zorlukları bir kendisi bilirdi. Babası beş çocuklu bir aile reisi olarak sadece maaşıyla onların karınlarını doyurabiliyordu. Dolayısıyla Hasan okul için gereken masrafları ken- disini çalışarak kazanıyordu. Gün oluyor lokantada gün oluyor kahvehanede gün oluyor tarlada bağda bah- çede çalışıyor ve bu çalışmadan hiç gocunmuyordu. Çünkü doktor olacaktı. O beyaz önlüğü giyip hayat kurtarmak... Aman Allah'ım, ne tatlı bir duyguydu.

Sınav günü geldi çattı. Sınava gireceği gün babasının şu sözleri beyinde zonklayıp duruyordu; "Oğlum tıbbi unut. Her kitabı dünyanın parası. Ben seni okutamam. Kendine daha kolay okuyabileceğin bir bölüm seç." Hasan ailesine çok düşkün ve fedakar bir çocuktur. Sınava girdi ama hayalini kurduğu doktorluğu unutmak zorunda kalarak.

Sınav sonuçları belli olmuş, tercihler yapılmış ve yerleştirmeler gerçekleşmişti. Hasan ilk tercihinde yerleşmişti, çünkü puanı yüksekti. Mutlu muydu? Hayır. Çünkü hayalini kurduğu doktorluk yerine öğret- menliğe yerleştirilmişti. Tüm kasaba Hasan'ı parmakla gösteriyor, gıpta ile bakıyordu. Yeni yetişen ço- cukların idolü olmuştu artık Hasan. Evet, bu kasabadan da okumuş, aydın kişiler yetişebilirdi. Neden ye- tişmesin ki bak Hasan, her zorluğa rağmen okumamış mıydı?

Tüm hayatı birden gözünün önünde canlandı Hasan'ın. Aradan geçen yirmi yılda neler neler de- ğişmemişti ki? Artık kendisi de bir aile babasıydı ve artık kendi anne babası yoktu bu hayatta. Babasına çok kızardı vaktiyle, kendisini okutmak için gayret sarf etmediğini düşünerek. Ama şimdi çok daha iyi anlıyordu onu. Elinde avucunda olanla ailesinin aç ve açıkta bırakmamaya çalışan, kimseye muhtaç ettir- memeye özen gösteren o babaya kızmak değil, minnet duymak gerekirdi aslında. Bunu artık şimdi daha iyi anlıyor ve kavıyordu. Asıl olan onurlu yaşamdı ve babası bunu temin için her fedakarlığı yapmıştı. Bunu da babasının ölümünden sonra ancak anlayabilmişti.

Babasının vefatından sonra evdeki sandık açılmıştı tüm kardeşlerce. Sandıktan annesinin özenle katladığı çeyizlikleri ve bir de bir mektup vardı aralarında. Mektubu merakla açıp okumaya başladı Ha- san, şöyle yazıyordu;

"Sevgili oğlum Hasan, bu mektup senin içindir. Bu mektubu okuyorsan artık hayatta değilim demektir. Biliyorum bana çok kızıyorsun senin doktor olman için gereken yardımı yapmadığım için. Ama oğlum emin ol elimden gelse, gücüm yetse senin hayaline kavuşmanı senden çok isterdim. Hatırlıyor musun, ça- lıştığın geçici işleri. Kimse geçici olarak bir çocuğu çalıştırmak istemiyordu kasabada. Senin görüştüğün yerlere ardından ben gidiyordum. Oğlumun çalışma karşılığını ben ödeyeceğim, yeter ki yanınızda çalış- sın. Hem hayatı öğrensin hem de kendi emeğini kazandığını düşünsün, diyor ve günlük ücretini çalıştığın yerlere bırakıp dönüyordum. Akşam sen eve gelip kazandığın parayla mutlu olurken aslında en büyük mutluluğu ben yaşıyor, seninle gurur duyuyordum. Sen azimli bir çocuktun ama benim elimden de ancak bu kadar geliyordu. Canım oğlum, seninle hep gurur duydum, bana sakın kızma emi? Baban..."

Mektubu hıçkırıklarla okumuştur Hasan. Artık gerçekleri biliyordu. Kahramanlık sadece savaşarak, güçle, parayla olmuyordu. İşte babası gerçek bir kahramandı.



Ne zaman el ele tutuşan bir baba oğul görsem, gözlerim dolar babam gelir aklıma.

MÜNAZARA YARIŞMASINI OKULUMUZ KAZANDI



Yine çok oluyoruz :)

Bengi projesi kapsamında düzenlenen münazara yarışmasında okulumuz ilçe birinciliğini alarak 1.000 TL. para ödüllendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yayınladığı detaylı haber şöyle;



“ Sayın Valimiz Ersin Yazıcı himayelerinde başlatılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Yakup Yıldız koordinatörlüğünde yürütülen BENGİ Projesi kapsamında Edremit İlçesinde düzenlenen münazara yarışması final karşılaşmaları 30 Nisan Pazartesi günü 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşti. Yarışmaya; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

18/04/2018 tarihinde yarı finale kalan Edremit Anadolu Lisesi, Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi ve Körfez Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımlarıyla münazara final yarışması başladı. Yarışmada Türkçeyi doğru ve güzel kullanma, vurgu ve tonlama, fikirleri bütünlük halinde verebilme gibi unsurlara dikkat eden öğrenciler, birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Münazara

yarışmasının galibi Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi oldu. Dereceye giren okul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 1000 TL Hediye Çeki ile ödüllendirildi. Öğrencilere ödülleri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı takdim etti. Yarışmanın sona ermesiyle bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Sayın Valimiz Ersin Yazıcı himayelerinde başlatılan BENGİ Projesi kapsamında İlçemizde düzenlenen Münazara Yarışması Final karşılaşmalarını tamamlamış bulunmaktayız. İlçemizde BENGİ Projesiyle ilgili çok

güzel çalışmalar yapıyor. Bu tür yarışma ve faaliyetlerle birlikte amacımız öğrencilerimizin özgüvenini yükseltmek, akademik başarılarına katkı sağlamak, toplum içerisinde kendisini ifade edebilme yetisi kazandırmak ve düşüncelerini karşı tarafa aktarırken ikna kabiliyetlerini geliştirebilmektir. Kazanan veya kaybedenin olmadığı tüm öğrencilerimizin özgüvenle ve güzel dilimizi en iyi şekilde kullanarak okullarını temsil ettikleri bu anlamlı yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize, onları özveriyle hazırlayan tüm öğretmenlerimize ve bu süreç boyunca gerçekten büyük çaba gösteren jürimize teşekkür ediyor, münazarada birinci olan okulumuzu tebrik ediyorum.” dedi.”



BEN ÇANAKKALE'YİM (Bu eser ilçe yarışmasında ikinci olmuştur.)

Biraz hüznümlü,
biraz kaybetmiş, çokça
kazanmış biriyim. Uğruna
yüz binlerce şehit verdiği-
miz eşsiz vatanın toprağı-
yım. Kınalı kuzusunu bağ-
rına taş basıp gönderen
ananın yurduyum. Kundak-
taki bebeğini ardında bıra-
kıp cepheye koşan Meh-
metçik'im.

Aldığımız her ne-
feste duyduğunuz kan ko-
kusuyum. Metrekare başına
6.000 mermi düşen topra-
ğım. Göğsünü mermiye
siper eden Türk askeriyim.
Babasının ardından ağlayan
çocuğun göz yaşımı. Oğ-
lunun ölüm haberini alan

babanın dilinden düşen
“Vatan sağ olsun.” sözü-
yüm. “Git oğul, ya şehit ol
ya Gazi!” diyen ananın iki
gözüyüm. Kefensiz yatan
şehidim. Mehmetçik'in
kanıyla örülen duvarım.
Bir devrin battığı yerim.
İnsanlığın kanıtıyım, mer-
hametim. Acısı olana mer-
hem, aç olana aşım. Ben
“Allah Allah” nidalarıyla
dalgalanan al bayrağım.

Ben Çanakkale'-
yim: Yüz binlerce yürek
taşırım toprağında. Ölüm-
süz olan Mehmetçik'im var
bastığın yerlerde. Her bir
karışını eğilip öperim, çün-
kü ben askerim, şehidim,

anayım.

Kınalı Ali'yim,
Seyit Onbaşı'yım, Mustafa
Kemal'im. Ben vatanım,
toprağım...Çünkü ben Ça-
nakkale'yim....



HIZIR'IN GÖZYAŞLARI

Bu gece Hıdırellez,
Ama yanan ateş yok sokakta.
Gece kuşları tedirgin ve sessiz,
Sokak köpekleri ürkmüş...

Oynayıp gülüşen çocuklar yok,
O çocuksu saflık aydınlatmıyor karanlığı,
Birbirine küs çocukların,
Karanlık soğukluğu var sokakta.

Sonra çekirdekle sohbet eden,
Mahallenin kadınları yok sokakta,
Közde evden getirilip odun ateşinde pişen,
Hep birlikte yenilen patatesler yok.

Büyük küçük birlikte dilek tutan yok, saklambaç yok, körebe
yok,
Herkesin elim sende oynaması yok.
Soğuk ve kasvetli bir gece var birlik ateşinin aydınlatmadığı.

BİR ÇOCUK YÜREĞİ

Bir çocuk olsam şehrin kaldırımlarında
Bir şemsiye olsam, kafa tutsam yağmurlara
Bir güneş olsam geceye
Doğsam yurdumun karanlık ufuklarına

Bir martı olsam, süzülsem göklere
Bir türkü olsam, fısıldasam yüreklere
Bir Aşık Veysel olsam yağsam şiiirlere
Bir yağmur olsam kirlî şehirlere

Bir deniz olsam
Göklerin maviliğinde bir deniz
Gecenin karalığında, uçsuz bucaksız
Dertlere deva olurdu şüphesiz

Bir sen olsam
Gözlerin kadar masum ve derin
Bir şarkı olsam
Senin dudaklarında gezinse sözlerim

Bir bayrak olsam
Alsam gökten ayı, yıldızı
Bir memleket olsam
Huzur verse dağı, taşı, toprağı!



ABİDİN PAK- PAKMAYA ANADOLU LİSESİ OKUL BÜLTENİ



Hamidiye Mahallesi
Zübeyde Hanım Caddesi
537.Sokak
Edremit/Balıkesir

Telefon: 0 (123) 456 78 90
Faks: 0 (123) 456 78 90
E-posta: birisi@example.com

BÜLTEN HAZIRLAMA KOMİSYONU
Bülent DELİCE- Bülten Sorumlusu (Okul Müdürü)
Behiye ETEM- Müdür Yardımcısı
Ahmet YENER- Editor (Bilgisim Tekn.Rehb.Öğrt.)
Ali Kemal AKKURT- Komisyon Üyesi (Edebiyat Öğr.)
Eda FITOZ- Komisyon Üyesi (Edebiyat Öğr.)
K.Pelin KORKUT-Komisyon Üyesi (Edebiyat Öğr.)
E. Esin GÜLENDAG- Komisyon Üyesi (Müzik Öğr.)
Serpil OCAKLI- Komisyon Üyesi (Resim Öğr.)



<http://pakmayaadolulisesi.meb.k12.tr>



BÜLTEN İÇERERİĞİ

1.Sayfa:

*BÜLTENİMİZİN İKİNCİ SAYISIYLA YİNE BERABERİZ- (Köşe Yazısı)

*NEVRUZ BAYRAMI İLÇE PROGRAMI OKULUMUZDA YAPILDI- (Haber Yazısı)

2.Sayfa:

*NEVRUZ BAYRAMI İLÇE PROGRAMI OKULUMUZDA YAPILDI- (Haber Yazısı Devamı)

*ÖZEL ÇOCUKLARLA EBRU ETKİNLİĞİ- (Haber Yazısı)

3.Sayfa

*TOHUMDAN FİDANA- (Haber Yazısı)

*OKULUMUZDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI- (Haber Yazısı)

*FAİLİ MEÇHUL ÇIĞLIK (Şiir)

*ASLINDA- (Şiir)

4.Sayfa:

*DOSTLUK ÜZERİNE- (SOHBET)

*BALIK BİLMEZSE HÂLIK BİLİR- (Şiir)

5.Sayfa:

*GERÇEK KAHRAMAN- (Öykü)

6.Sayfa:

*MÜNAZARA YARIŞMASINI OKULUMUZ KAZANDI (Haber Yazısı)

7.Sayfa

*BEN ÇANAKKALE'YİM (Kompozisyon)

*HIZIR'IN GÖZ YAŞLARI (Şiir)

*BİR ÇOCUK YÜREĞİ (Şiir)

